

Nyheter från Open Air Campaigners



Halleluja!

Vi har nu den glada nyheten att berätta att vi den 20 januari anställde David Sundell till att starta upp OAC (Open Air Campaigners) i Sverige. Sedan 2016 har vi bett för uppstart av OAC i Sverige. Sommaren 2017 hade jag min första resa till Sverige som var på Torpkonferensen, det var med en kyrka i Örebro, och hade två gatumöten på torget i Örebro. Året efter fick vi kontakt med Strandhem bibelskola i Skåne, och vi hade undervisning och evangelisering med eleverna på gårdsfesten i Markaryd.

Hösten 2018 fick jag plötsligt ett mejl från en norsk man som bjöd in oss att delta på evangelist-konferensen Uppdraget i Smögen. Jag trodde han kände till vårt arbete och bjöd in oss dit för att han hade hört om att vi önskade att starta upp OAC i Sverige. Men då vi träffade han på evangelist-konferensen visade det sig att han inte visste något om OAC. En tillfällighet eller snarare var det nog så att Gud sänder honom att skicka en inbjudan till oss efter att han funnit oss på nätet. Med på konferensen hade vi en god gemenskap med många svenska evangelister och då träffade jag för första gången David Sundell. Vi höll kontakten med David och under Pingsten 2019 hade vi två män ifrån Norge som var tillsammans med Davids församling Lifechurch i Söderköping. Vi evangeliserade då i Söderköping och i Navestad. Hösten 2019 åkte vi på nytt till Uppdraget, den här gången i Falköping. Jag frågade då David om han kunde starta upp OAC i Sverige. Vi höll kontakten och i december meddelade han tillbaka att han kände ett kall till att starta upp OAC i Sverige. I januari det här året anställde vi David Sundell som fulltidsledare och evangelist i OAC.

Det börjar med bön

Många har de senaste fyra åren varit med i bön för OAC i Sverige. Vi har lyft upp det i bön på våra samlingar, bönemöten och bönebrev. Det har varit ett stort trosprojekt och jag måste fylla i att jag har känt mig modlös och känt att det har varit ett lite för stort trosprojekt, men Gud har igenom hela processen styrkt mig i tron och gett oss löften. Ett av löfena är från 5 Mos 1:21: *"Herren, din Gud, har överlämnat landet åt dig. Gå dit och ta det i besittning, så som Herren, dina fäders Gud, har sagt. Var inte rädd, bli inte förskräckt."*

När jag ser tillbaka ser jag hur Gud har hållit sina löften. Sådan är Gud! För mig har detta varit en väldig lärarrik period och påmint mig om hur viktigt det är att inte gå upp själv om det är ökenperioder. Gud handlar i sin tid och vi måste då vara uthålliga i bön och vandra i tro.

Min bön till dig

Det är en stor utmaning för David att starta upp OAC i Sverige. Det betalas inte ut någon lön till evangelister, för evangelister i OAC lever på gåvor. Det är en välsignelse att leva på gåvor, men också en stor utmaning att inte få fast lön. David **skall nu få igång arbetet med att bygga upp sponsorer**. Här har jag en bön till dig: Var med i förbön för David och hans tjänst och bli med som fast månadsgivare. David har stor efterfrågan på bön och att finna givare. Vi hoppas att många där blir med i bön och gåvotjänsten så att evangeliet kan bli förkunnat på gator, torg, parker, fångelser, skolor och hur nu Gud vill öppna dörrar för evangeliet i Sverige.

Tack för ditt stöd (Se info på baksidan)

Med vänliga hälsningar

Hartvig Kloster

Fulltidsledare och evangelist, Norge



Ordförande för OAC Sverige: f.v. Rolf A. Jensen, Askim, David Sundell, Söderköping, og styrelsesmedlem Hartvig Kloster, Askim

Rädslan för Corona

Sjukdomar och epidemier har länge varit en del av människornas historia. Sjukdomar har smittat på olika sätt och olika människor har varit i riskgrupperna. Men drabbas vi kristna av de sjukdomar och olyckor som finns i världen? Vad kan vi vara säkra på här i världen?

Ofta kan man som kristen få den frågan av de som inte är kristna: "Varför drabbas även ni kristna av det som händer i världen, borde inte er Gud hjälpa er och beskydda er?"

Men ingenstans i Bibeln kan man finna det stöd att vi som är kristna i den här världen helt kan vara förskonade från allt det som händer alla människor. Men den trösten vi har däremot är att vi istället vet att Gud är med oss när vi går igenom detta.

Vi vet att vi lever i en tid där människor reser över hela världen och på bara några timmar även till en plats flera mil bort genom bland annat flygplan. På Jesu tid var det otänkbart att färdas så snabbt som vi gör idag. Det snabbaste sättet var med häst eller till havs med fartyg.

Läget var ungefär densamma på Medeltiden precis som på den tiden hur man tog sig framåt. Vi kan läsa om hur Digerdöden, att den tidens pandemi liksom nu med Corona kom från Kina och spreds på fartyg till Italien och därefter upp över Europa. Värddjuret för den smittan var framför allt råttor som fanns med på fartygen. År 1349 kom den pesten även till Norden bland annat till Norge och Sverige och spred stor skräck i samhället dit den kom. Stor del av befolkningen i Europa på den tiden blev drabbade och cirka hälften avled. I jämförelse med den pandemin så har vi nu en större kännedom hur vi kan vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra spridningen såsom isolering samt att tvätta händerna.

Även om vi nu lever i ett välutvecklat land och med stor materiell framgång så är vi inte helt skyddade när en ny pandemi kommer över oss. Men vi kan däremot vara säkra på att vi har vår tillflykt till Jesus, han kommer inte lämna oss när vi är i den här situationen.

Gud har vidare lovat att lyssna till oss när vi samlas till bön och åkallan, vilket vi kan läsa om i den här bibelversen.

"Om det blir hungersnöd i landet eller pest, om rost och sot härjar eller gräshoppor och larver, om fienden belägrar någon av städerna, ja, vilken sjukdom eller plåga det än är, och vilken bön och åkallan som vem det vara må i ditt folk Israel än uppsänder — var och en känner bäst sin egen plåga och smärta — om han då sträcker händerna i bön mot detta hus, hör det då i himlen, där du tronar. Förlåt honom och behandla var och en som han förtjänar, du som känner hans tankar — ja, du ensam känner människornas tankar. Då skall de frukta dig och följa dina vägar så länge de lever i det land som du gav våra fäder."

2 Krön 6:28-31

Jag uppmanar dig till att samlas till bön och även fasta i den tid som vi lever i nu. Vi har idag den möjligheten att be med andra genom sociala medier vilket också är en stor möjlighet.

David Sundell

Fulltidsledare och evangelist, Sverige



Reach the city Sverige

Nu till sommaren, närmare bestämt 24-28 juni kommer det vara en satsning i Söderköping och Navestad, stadsdel i Norrköping som kallas för Reach the city. Det är första gången den här satsningen görs i Sverige. Men den har gjorts på andra håll i världen där OAC har funnits som organisation.

Under de här dagarna i juni kommer det vara ett stort fokus på undervisning för att växa inom kreativ evangelisation och att gemensamt vara ute och berätta om Jesus. Det mesta kommer vi göra tillsammans bland annat måltider, undervisning och evangelisation. Om du känner att du vill växa i tro och en längtan efter att nå ut med evangeliet så är det här en satsning för dig. Hör då gärna av dig till David Sundell för mer information.



Evangelisation Navestad

Vill du finnas med och stötta visionen?



Evangelisations-teamet i Navestad

Vi har precis kommit till uppstarten av Open Air Campaigners i Sverige. Detta innebär också att vi är i stort behov av gåvor. Snart hoppas vi på att få ett kontonummer. Om du känner dig manad i hjärtat att vara med ekonomiskt, så hör gärna av dig till mig David Sundell.

Mobil: 730432029

E-post: david.sundell92@gmail.com

 Følg oss på
Facebook:
[facebook.com/
OACSverige](https://facebook.com/OACSverige)

